



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
Nr.184 Vrijdag 19 september 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,
pastoor Ronald van Bronswijk
of pastoraal werkende Giny van der Korput,
aarzelt u dan niet dit te doen.
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Proficiat met je doopsel

Zondag 7 september werd in de H. Gummaruskerk Fransje (Jozef Franciscus) van Schaften gedoopt.
Fransje is een zoon van Jozef van Schaften en Joelle Martens en het broertje van Usiana.
Peter is Bart Hulters en meter is Usenie Hulters. Van harte proficiat met het ontvangen van het
doopsel voor Fransje , papa, mama , grote zus Usiana en familie.

Speel maar

Speel maar mijn kind, In je leven dat pas begint.

Waar men geweld en haat niet vindt.

***Door kind te zijn in deze wereld nu nog zo klein
vormen eerlijkheid en eenvoud jouw domein.***

Wees jezelf maar en geniet.

Zing gewoon je kinderlied.

Lach weer na een klein verdriet.

Want jouw leven, geven en beleven.

Het is zo echt , dat is mens zijn zoals God heeft gezegd.





***Kapellekestocht met gezin, familie, vrienden of kennissen
op zondag 12 oktober 2025***

Binnen de Vijf Heiligen Parochie hebben we het plan opgevat om op zondag 12 oktober een wandeling te organiseren waarbij we een drietal tochten hebben uitgezet

- 16 km start wandeling om 08.30 uur
- 14 km start wandeling om 09.30 uur
- 9 km start wandeling om 10.30 uur

Centraal in deze tocht staan een aantal kapellekes en gedenkwaardige plaatsen, ontmoetingsplekken om dichterbij elkaar te komen.

We starten vanuit de H. Gummaruskerk, Dorpsstraat 56 in Wagenberg en eindigen samen.

Voor meer informatie en om in te schrijven ga naar onze website: www.naardekerk.nl



***Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.***

Ik heb U niets te geven, niets te vragen deze dag.

Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.

***Lieve Vrouwke, ik kom niet om te spreken
maar om een poos bij U te zijn.***

Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U beminnen mag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U beminnen mag.

*Lieve Vrouwke, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden, niets te vragen, deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde, als ik Moeder zeggen mag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde, als ik Moeder zeggen mag.*

Hopen gebeurt bij het nemen van de volgende stap (Karel Barth, theoloog)



Programma Werkgroep ZIJ Najaar 2025

Werkgroep ZIJ (heeft een verhaal) nodigt u van harte uit deel te nemen aan één of meerdere activiteiten die ZIJ voor u organiseert. Onze activiteiten staan open voor iedere belangstellende, voor jongeren en ouderen, gelovigen en zinzoekers, vrouwen én mannen

Waar komen de Mariafeesten vandaan?

In oktober, een Mariamaand, neemt benedictines Hildegard van de Onze Lieve Vrouwe Abdij ons mee in de ontstaansgeschiedenis van de Mariafeesten. Vanuit de vroege verhalen in het boek 'Geboorte van Maria' van de apostel Jacobus vinden de Mariafeesten hun oorsprong. Kruispunten in het leven van Maria waren daartoe aanleiding. Werkgroep ZIJ verheugt zich op deze verdieping die op twee zaterdagmiddagen plaatsvindt in de Onze Lieve Vrouwe Abdij.

Programma

We sluiten aan bij het middaggebed (14.00 uur)

Daarna is er koffie en thee. We verdiepen ons in de Mariafeesten tot 16.30 uur

Wanneer? en Waar?

Zaterdagmiddagen 4 en 18 oktober 2025 in het gastenhuis van de onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, Oosterhout

Hoe laat?

Van 14.00 uur tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

Door: Zr. Hildegard

Kosten?

€ 15,- per persoon per middag (betalen op de dag zelf)

Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname.

Anmelden verplicht i.v.m. de voorbereiding (tot 26 september)

Mail: info@catharina-parochie.nl (tel. 0162 432339)



Terugblik caritascollecte ,Licht voor levens, van MIVA

De caritascollecte van augustus was bestemd voor MIVA.

Deze organisatie ondersteunt hulpverleners in ontwikkelingslanden met de broodnodige middelen om onderwijs en zorg bereikbaar te maken voor de meest kwetsbare mensen. De opbrengst van de collecte was bestemd voor zonnepanelen in een ziekenhuis in Oeganda,

waar men heel vaak te maken heeft met stroomuitval. Mede door onze bijdrage van **€ 146,35** kunnen nu operaties veilig worden uitgevoerd.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Er is op aarde genoeg voor wat ieder mens nodig heeft,
en er is niet genoeg voor de hebzucht van ook maar één mens. (Mahatma Gandhi)*



Hoe meer je het mysterie probeert te verklaren, hoe verder je er vanaf komt te staan (Herman Finkers)



**Johannes Waltherus Rompa,
Jan Bioscoop, ondernemer en weldoener (4)**

Deze keer richten we de aandacht op zoon Ad van Jan Rompa , helemaal links op de foto.



Pastoor van een bouwdooskerk

Zoon Ad (1920-1995) uit het gezin van Jan Rompa en Lucie In den Bosch koos voor een leven als priester van het bisdom Breda en werd in 1947 tot priester gewijd. Na als kapelaan gewerkt te hebben in Klundert, Welberg en Breda-Princenhage werd hij in 1957 kapelaan van de Jozefparochie in Dongen en kreeg de opdracht om in de nieuwe woonwijk in de buurt van het Wilhelminakanaal als bouwpastoor een nieuwe kerk en parochie te stichten, inclusief kleuterschool en lagere school. Dat zou de vierde parochie voor Dongen worden, een afsplitsing van de Jozefparochie. Kerk en parochie kregen als naam H. Maria, moeder van Barmhartigheid. De nieuwe kapelaan werd ook geestelijk adviseur van voetbalvereniging Concordia in Dongen en als pastoor werd hij ook directeur van de Gewestelijke Sociale School die cursussen aanbood om arbeiders de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen. De cursussen bevatten Nederlands, staatsinrichting, economie , sociale wetgeving en uiteraard werd godsdienst niet vergeten en deze lessen gaf de pastoor zelf.

De te bouwen kerk zou een noodkerk zijn, in afwachting van een definitief gebouw.

De Jonge Boeren hadden het bouwterrein geegaliseerd, waarna de betonnen fundering gestort werd. Het gebouw bestond voor 2/3 uit glas en telde 2000 onderdelen en de vloer was van betontegels. Het gebouw was al klaar in augustus 1957.

De krant noemde de kerk dan ook een 'bouwdooskerk' .

In Dongen werden tal van activiteiten georganiseerd om aan de nodige financiën te komen, zoals wielervedstrijden op gewone fietsen, benefietwedstrijden door plaatselijke voetbalclubs.

Er werden cabaretavonden georganiseerd waarbij ook de Terheijdense accordeonvereniging 'Accordeola' optredens verzorgde en de klap op de vuurpijl was de Tefado, een landbouw -, handels- en industrietoonstelling met allerlei nevenactiviteiten.
Dit alles om aan f 700.000,- te komen voor de bouw van een echte kerk.



Piet Rombouts (1917- 2007) kwam in 1959 als kapelaan van Wagenberg naar Dongen om bij pastoor Rompa de eerste jongerenpastor van Dongen te worden, hij speelde een stimulerende rol in het tot stand komen van jongerenmissen en andere activiteiten voor jongeren. In 1967 werd hij benoemd tot pastoor in Terheijden, wat hij tot 1984 zou blijven.



'Noodkerk H. Maria , moeder van Barmhartigheid

In de plaats van de 'bouwdooskerk' aan de Dongense Kanaalstraat kwam er nooit een echte kerk en in 1984 viel het besluit de noodkerk aan de eredienst te onttrekken, de parochie fuseerde met de Jozefparochie en in 1986 werd de kerk gesloopt.

Ad Rompa bleef in Dongen pastoraal actief tot aan zijn emeritaat in 1993. Hij overleed in 1995.

Ook de H. Josephkerk waar Ad als kapelaan in Dongen begonnen was, zou

aan de eredienst onttrokken worden en in 2009 onder de slopershamer vallen, hoewel er dertien suggesties voor herbestemming van het gebouw waren ingediend koos de gemeenteraad van Dongen toch voor sloop.

Gelukkig is de mens...

Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen.

***De hand die met aandacht vasthoudt.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde vecht.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.***

***Geen mens kan leven zonder die hand,
die teder is, die behoedt,
die beschermt en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand.***



***Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat die andere Hand er is, die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt, die alle wonden heelt.***

***Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die Handen,
en kunnen wij handen en voeten geven aan de Liefde
die onmisbaar is (Marinus van den Berg)***

Rectificatie

In de vorige Nieuwsbrief VHP 183 is op bladzijde 8 sprake van paus Leo XVI en zijn standpunt ten aanzien van het milieu. Een zeer oplettende lezer maakte de redactie erop attent dat dit paus Leo XIV dient te zijn. Hartelijk dank voor het melden hiervan. Mogelijk komt er in de verre toekomst ook nog een paus Leo XVI, maar nu hebben we dus echt paus Leo XIV. Hierop de redactie zijn we wel benieuwd of we tijdens het pontificaat van deze toekomstige Leo XVI de milieuproblematiek al hebben opgelost.



***We mogen vooral de ogen niet sluiten voor wat zich zo duidelijk aan ontwikkelingen aftekent. Wegkijken zal funest blijken. Alleen maar verontwaardigd zijn en het daarbij houden, wat zegt dat over onze samenleving? We onderschatten de kracht die we hebben om het tij te doen keren. Ook al houdt een hele natie vol dat 2 + 2 vijf is. Ook al misbruiken machthebbers God voor hun eigen heil.
(Alicja Gescinska, filosofe)***

90 jaar

De in Estland geboren Arvo Pärt, hij werd onlangs 90 jaar, is bekend als componist van religieuze muziek. In 2017 ontving hij de Ratzinger-Preis als blijk van waardering voor zijn muzikale activiteiten. Deze prijs, ook wel de Nobelprijs van de theologie genoemd, is vernoemd naar Joseph Ratzinger, die als paus Benedictus XVI van 2005 tot 2013 aan het hoofd stond van de katholieke kerk.

Bij de uitreiking van de prijs door paus Franciscus werd een van Pärts werken, het Vater unser, ten gehore gebracht door Matteo Ruggeri, begeleid op piano door Arvo Pärt.

Open de bijgevoegde link [Vater unser](#)



Een stilstaande klok, heeft twee keer per dag gelijk.

Neem even de tijd

***Neem even de tijd,
heel even maar
om je naaste te zien,
te ontmoeten op je weg***

***Neem even de tijd,
heel even maar
om in stilte Zijn schepping
te bewonderen op je weg***

***Neem even de tijd,
heel even maar
om te genieten,
dankbaar te zijn op je weg***

***Neem even de tijd,
heel even maar
om te denken
dat elke dag een gave
maar ook een opgave is op je weg***

***Neem even de tijd,
heel even maar
om te kijken
waar je kunt helpen op je weg***

***Neem ook de tijd,
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden
ruimte te geven
aan de ander op je weg.***



“Tijd is geld”, zei de manager. “Zorg is tijd nemen”, zei de zorgverlener. (Loesje)

Volhouden is, denk ik, een sleutelwoord. Ik geloof echt dat mensen door vol te houden gelukkig kunnen worden. Dit geloof staat haaks op een grote tendens in de samenleving: mensen hollen van het ene naar het andere event, willen het liefst telkens wat groter of beter. Maar eigenlijk schuilt er een buitengewone schoonheid in het gewone leven van elke dag. Dat is genoeg.

Het eentonige kan echt iets positiefs hebben!

(Bernardus Peeters , generaal-overste van de Trappisten)

‘Volhouwe, volhouwe, volhouwe’, dat schrijft organist Jos Horbach ook altijd onder zijn ‘Mijmeringen’ in het blad ‘Pauzepraat’ van dameskoor GumarAnto en herenkoor St. Antonius Abt. In deze mijmeringen geeft hij, in rijm, zijn humoristische kijk op het reilen en zeilen in de wereld van onze koren en daarbuiten.

Zo paus, zo pastoor



Kreeg paus Leo XIV in september een speciaal omgebouwde witte BMW R 18 Transcontinental van de Duitse motorclub Jesus-Bikers aangeboden¹, onze pastoor Ronald van Bronswijk bleef niet achter en schafte zich een iets minder pontificale motor aan (verschil moet er wezen)

Diep gezonken

Een bruine pater (lange baard, blote voeten, bruine pij en wit koord) werd door de zusters van het ziekenhuis geroepen bij een stervende zeeman. Die zeeman had de kerk al lang geleden de rug toegekeerd, maar , - dachten de zusters- in het aanschijn van de dood zou hij wellicht van gedachten veranderen en zich bekeren. Hetgeen niet het geval bleek te zijn, want toen de pater de ziekenkamer binnenkwam, keerde de zeeman demonstratief zijn gezicht naar de muur en zijn achterwerk naar de pater. Maar deze pikte dat niet en gaf hem met zijn grote hand een enorme klap op zijn achterste .

Dat bleek precies het juiste pastorale gebaar te zijn, want de ruwe zeebonk wierp zich schreiend in de armen van de pater en zei: “ Eerwaarde, u hebt mij in het hart getroffen”.

Waarop de pater antwoordde: “Maar je hart was dan wel diep gezonken”.

(Uit SCJ-contact juni 1998)

Het donker wordt geen licht door er de ogen voor te sluiten.

Je mag wel eens lachen, ook in de kerk

Tijdens de eucharistieviering in de basiliek te Oudenbosch tijdens de tweede landelijke Misdiensdag op zaterdag 13 september (450 deelnemers) vertelde bisschop Jan Liesen dat hij in zijn jeugd ook misdienaar was en zijn eerste keer als misdienaar was hij nog niet vergeten.

“De koster vroeg of ik goed geoefend had. Toen ik dat bevestigde, deed hij zo – met zijn hand zwevend boven de grond – en zei: wat is dit? Ik wist het niet. Hij zei: dat is ongeveer één meter. En de spanning was weg.” Met een glimlach voegt de bisschop eraan toe: “Je mag wel eens lachen, ook in de kerk. Misdienaar zijn is mooi en soms ernstig, maar het is ook vreugdevol. En wat jullie doen, dat brengt vreugde, vergeet dat nooit.”

¹ Naar verluidt zal deze BMW R 18 Transcontinental worden verkocht ten bate van een goed doel.

De eerste zondag na Maria Geboorte

De eerste zondag na Maria Geboorte (8 september) betekent in Terheijden nog steeds dat er kermis is. Een eeuwenoude traditie die wel aangepast is aan deze tijd, zo start de kermis niet meer op zondag na het Lof, - dat Lof is er niet meer -, maar al op zaterdagmiddag, zodat tijdens de zaterdagavondviering de dreunende bassen bij de attracties in de kerk goed te horen zijn.

De ker(k)mis was ooit het feest van de viering van de wijding van de parochiekerk met de nodige kerkelijke plechtigheden en daarna een soort van jaarmarkt , met stilaan allerlei attracties erbij.

Met de Traaierie op kermiszondag is die jaarmarkt eigenlijk ook weer een beetje terug.

De kermis is voor velen een gelegenheid om de dagdagelijkse zorgen te vergeten, gelegenheid om met mate(n) ook eens een glaasje te drinken en om te dansen , soms nog op de muziek van een dansorgel. In vroeger tijd stonden er in Terheijden in meer cafés dansorgels , zo ook in Café de Druif en Café de Vriendschap van Ko Hanegraaf, de opa van Jeroen Wagemakers. De laatste jaren is er alleen nog maar in café de Harmonie een dansorgel te vinden.



Dit jaar stond daar een bijzonder orgel, een Mortier-orgel uit 1946, het eerste dat na de Tweede Wereldoorlog gebouwd werd en dat na een rondreis door allerlei landen uiteindelijk in Zevenbergen terecht kwam. Jeroen Wagemakers kocht het orgel, een lange restauratie begon en anno 2025 was het orgel weer in volle glorie te aanschouwen en te horen.

Op zaterdag 13 september werd het orgel ingezegend door pastoor Ronald van Bronswijk, opdat Gods zegen mag rusten op het orgel zodat het ten zegen mag zijn van de mensen, door hen bij elkaar te brengen en door hen vreugde te brengen.

Als we het besef van die waarden verliezen, wat is er dan nog belangrijk?

Hoe denkt u dat de polarisatie opgelost kan worden?

Het is heel belangrijk om een diepere reflectie op gang te brengen, om te proberen te begrijpen: waarom is de wereld zo gepolariseerd? Wat is er aan de hand? De crisis van 2020 en de pandemie hebben hier zeker invloed op gehad, maar ik denk dat het al eerder is begonnen.

Misschien heeft het verlies van een hoger besef van wat het menselijk leven inhoudt daar op sommige plaatsen iets mee te maken, wat mensen op vele niveaus heeft beïnvloed.

De waarde van het menselijk leven, van het gezin en de waarde van de samenleving.

(Paus Leo XIV in een interviewboek dat op 18 september verscheen)

Hoop bevrijdt ons van onze fixatie op het negatieve. Het moedigt ons aan om vooruit te gaan en te werken aan een menswaardiger leven (Anselm Grün)

Laat je stemmen niet verloren gaan

Tot en met 23 september 2025 kun je als Rabobank-klant van Breda-Amerstreek drie keer een stem uitbrengen op o.a. de volgende stichtingen en koren: Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden (SBAAT), Stichting Behoud Gummarus Wagenberg (SBGW), Anthony Singers Terheijden (AST), Dameskoor GumarAnto, Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden (dit jaar 275-jarig bestaan) en Tempeliers. Alvast hartelijk dank voor uw support.

Rabo ClubSupport

Stem op ons!

Je kan de klok terugdraaien, maar niet de tijd.

Kerk in uitvoering



Onze toekomstige kerkplek op Made staat inmiddels goed in de steigers en er wordt straks hard gewerkt aan het dak, maar ook op andere plaatsen buiten en binnen de kapel is men inmiddels aan de slag om de kapel gebruiksklaar te maken inclusief een plekje voor Maria van de May, zodat men op de May, ook weer een kaarsje bij haar beeltenis kan aansteken.



(Foto's Wim van den Bergh

Startzondag

De Protestantse Gemeenten van Terheijden -Wagenberg en Lage Zwaluwe trekken samen met elkaar op en hebben zowel in Lage Zwaluwe als in Terheijden een kerkplek. Op zondag 7 september was het Startzondag, het begin van een nieuw kerkelijk seizoen na de zomervakantie. Deze startzondag begon met een kerkdienst in het Witte Kerkje, gevolgd door een aantal activiteiten rond het thema Verwondering. Een van die activiteiten was een bezoek aan de H. Antonius Abtkerk, een kerkgebouw waar verwonderen en bewonderen heel goed mogelijk zijn.



Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en pastorale zone de Wijngaard.



Zondag 21 september 2025 25^e zondag door het jaar

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, organist J. v. Opendorp.

Caritascollecte Zonnebloem

Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' **Geen viering !**

Maandag 22 september 2025

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk

Zaterdag 27 september 2025 26^e zondag door het jaar

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk,
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.

Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 19.00 uur Wijngaerdviering A. v. Kuyck

Zondag 28 september 2025 26^e zondag door het jaar

Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor H. Vergouwen, organist J. Horbach



Een warm hart voor onze parochie

Als u de Vijf Heiligen Parochie een warm hart toedraagt is uw extra bijdrage via bovenstaande QR-code bijzonder welkom. Richt met de camera van uw mobiele telefoon op de code en vul zelf het door u gewenste bedrag in. Ook mag u een overboeking doen via bankrekening NL70RABO0131502956 ten name van Vijf Heiligen Parochie. Wij zijn u zeer dankbaar.

Nieuwsbrief VHP 185 verschijnt op vrijdag 3 oktober 2025.

Kopij voor deze nieuwsbrief van koren, werkgroepen of op persoonlijke titel graag voor woensdag 1 oktober 2025 sturen naar info@naardekerk.nl

Kijk ook eens op onze website www.naardekerk.nl